



Emmanuelparochie

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Sint Brigitta te Ommen

In de drukke decembermaand is in onze geloofsgemeenschap van alles georganiseerd en beleefd. Zelfs **Sinterklaas** kwam ons tijdens de **gezinsviering** van 4 december verrassen met een bezoek. Hij liet weten dat **volgend jaar alle kinderen in de sacristie hun schoen mogen zetten**.



In de adventsperiode is door de werkgroep kindernevendienst samen met de kinderen **toegewerkt naar het kerstfeest**. Zo is er een mooie **kerststal gemaakt** die iedereen in de kerk kon bewonderen.

Op kerstavond stond **buiten op het kerkplein een prachtige levende kerststal uitgebeeld** door kinderen van onze geloofsgemeenschap. Aansluitend vond de gezinsviering plaats in een volle kerk met kinderen waar veel werd gezongen.



Een groep jongeren bracht een bezoek **aan de gevangenis in Zwolle**. Na het eten van patat en het bidden van het nieuwe Onze Vader samen met pastoor Hermens, zijn ze in de gevangenis ontvangen voor **een indrukwekkende rondleiding**. Daarna

gingen ze naar een **Escaperoom** waar ze met allerlei zoekopdrachten en puzzels **zichzelf moesten bevrijden**. Het was voor de jongeren een **gezellige, leerzame en vooral ook spannende avond**.

Heilige Cyriacus te Dalfsen

Uit het kerstnummer van 'De Hernieuwing' is het stuk over kerkopbouw overgenomen. U vindt dat aan het einde van deze nieuwsbrief.

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Kerstbijeenkomst van de Caritas in Lemelerveld

Op zondag 18 december was er **een gezellige kerstbijeenkomst**, waar ongeveer 40 mensen bijeen kwamen. De bijeenkomst begon met een viering, waarin Pastor Marga Klein Overmeen voorging. Nadien werd het samenzijn vervolgd met **een heerlijk Kerstbuffet in het Parochiecentrum**. Er werd een **mooi Kerstverhaal** voorgelezen en samen werden er kerstliederen gezongen met begeleiding van **accordeonmuziek verzorgd door Piet Antonissen**. Rond de klok van 16.00 uur ging iedereen huiswaarts.



Kindje wiegen 2016 in Lemelerveld

Op **Eerste Kerstdag** werd een **Levende Kerststal** verzorgd door de kinderen. Er werden kerstliedjes gezongen en kinderen mochten hun trommels meenemen om samen muziek te maken. Ook werden er tien **kaarsjes aangestoken**. Kerstfeest is het feest van de geboorte en van het licht! Aan het einde van de viering **werd er speelgoed ingeleverd voor de arme kinderen in Roemenië**. Het was een mooie viering!



Sint Stephanus te Hardenberg

Interkerkelijke actie Samen Delen

Ieder jaar wordt er in Hardenberg met de kerst de **interkerkelijke actie 'Samen-Delen'** gehouden. Ook dit jaar was deze weer een succes dankzij de inzet en gulle gaven van velen. **De parochianen van onze geloofsgemeenschap doen hier ieder jaar weer ruimhartig aan mee.** Tijdens de advent worden er achter in de kerk **veel levensmiddelen en andere lekkere dingen verzameld** om zo mensen die het minder hebben toch **met de kerstdagen wat extra's** te geven.

Binnen Hardenberg-Heemse zijn vlak voor kerst zo'n **250 kerstpakketten** samengesteld en bezorgd bij **mensen met een klein inkomen.**



Nieuws van het pastoresteam:

100 jaar Maria in Fatima

Het 13 mei is in het jaar 1917 wanneer **de heilige Maagd Maria, verschijnt aan drie jonge herderskinderen** in het Portugese Fatima. Sinds die ene keer dat het drietal **Fancisco, Jacinta en Lucia**, Maria hebben gezien, verscheen zij nog vijf maal aan hen. **Maria riep op tot boete doening**, offers te brengen om zo lijdende zielen uit het vagevuur te helpen en **te bidden voor de bekering van zondaars** opdat zij niet naar de hel gaan. Ook droeg Maria hen op **dagelijks de Rozenkrans te bidden** voor de vrede en vertrouwde aan het drietal, drie bijzondere geheimen toe.

Op het **eerste gezicht** komt de boodschap van Maria nogal **overweldigend en dreigend** over. Maar we moeten niet de tijdsgeest en de dreigingen daarvan uit het oog verliezen. De Eerste Wereld Oorlog, de opkomst van het Communisme en de bedreigingen hiervan voor de Kerk. **Het leek op een wereld die in brand stond** en Maria, als een goede en liefdevolle moeder, richtte zich in haar bezorgdheid en moederlijke liefde tot de drie jonge herderskinderen en door hun tot ons, tot u en mij.

Maria, wie houdt er nu niet van Maria? Zij die als moeder God zelf ter wereld heeft gebracht en als moeder stond onder het kruis waaraan haar zoon als misdadiger heeft gehangen. **Maria kent als geen ander** onze vreugde en onze pijnen, evenals onze hoogtepunten en onze diepste dalen.

Vanaf **zaterdag 10 juni 2017 tot en met donderdag 15 juni 2017**, gaat ons **aartsbisdom Utrecht op bedevaart naar Maria in Fatima**. Om haar beter te leren kennen en haar te danken voor alles dat zij voor ons overheeft. Het wordt niet zomaar een mooie reis, maar een heuse bedevaart, waar wij als Emmanuelparochie ons van harte bij aan willen sluiten.

Mocht u interesse hebben in de bedevaart, meer informatie willen hebben of zich willen opgeven? Dan kan dat **bij onze parochievicaris Johan Rutgers**. Hij zal als begeleidend priester samen met mevrouw **Hermien Schoorlemmer, vice-voorzitter van onze Emmanuelparochie en reisleidster**, samen met u deze reis maken.

Namens het pastoraal team en parochiebestuur,

Johan Rutgers, priester
Parochievicaris (Kapelaan) Emmanuelparochie

Gemeenschapsopbouw

Zaterdag 26 november jl. kwamen op uitnodiging van het pastoresteam en het parochiebestuur van de Emmanuelparochie **de communicatievrijwilligers** bijeen in het parochiehuis van Vilsteren voor een impulsmoment. Dit betrof **redacties** van de parochiebladen, **websitebeheerders, meldpunten van de parochies en parochiesecretarissen**.

Na een welkom door Pastor Gerard Noordink las de nieuwe parochievicaris Johan Rutgers de lezing van die dag voor.

In groepen werd gepraat over **het waarom** van de kerk, voor wie al dit werk gedaan wordt en of anderen wel bereikt worden. Na een korte pauze hield **Leo Fijen**, Nederlandse historicus en journalist en directeur van de katholieke uitgever Adveniat een lezing over **de samenwerking tussen verschillende parochies/ redacties**.

De bekende presentator en boekenschrijver was uitgenodigd om te komen vertellen over de toekomst van de parochie. **Wat is er nog voor toekomst voor de verschillende parochieblaadjes en wat moet er veranderen?** Aan de hand van waargebeurde verhalen gaf hij inzage in opbrengsten van samenwerking. Leo vertelde over hoe zijn plaatselijke parochie de leegloop had opgevangen en zelfs heeft gekeerd. Daar waren kort gezegd **een tiental punten** voor nodig om **toch hoopvol tegen de stroom in te gaan**. En dan bleek die tegenstroom toch niet zo sterk te zijn als iedereen aanvankelijk dacht.



Er zijn tien aandachtspunten voor revitalisering:

- 1. Stop met klagen**, daar straalt alleen maar negatieve energie van uit. Zo wil niemand meer bij je parochie horen;
- 2. Wees juist trots op je kerk**. Want je bent zelf de toekomst van de kerk en kunt het dus ook zelf gaan maken. Blijf betrokken bij je parochiegemeenschap. Ieder moet dat stukje verantwoording, dat hij of zij kan, dragen. Groot of klein maakt niet uit. Als je maar samenwerkt om de kerk voor iedereen toegankelijk te laten zijn;
- 3. Beweeg mee met de gebeurtenissen** die mensen mee maken. Persoonlijke of juist gezamenlijke gebeurtenissen waar je het met elkaar over wilt hebben en zorg dan ook voor elkaar. Zet de deur open bij gebeurtenissen zoals bv. 11 september 2001. Zet de deur open voor iedereen.
- 4. Ga meer vieren, ga meer naar buiten, laat je zien**. Als je viert, doe het dan goed. Dein mee met het leven van alle dag. Wees actueel.
- 5. Gebruik de scharnierpunten van het leven**. Geboorte, huwelijk en overlijden. Blijde gebeurtenissen of juist droeve gebeurtenissen. De kerkgemeenschap hoort mee te leven met het leven van de gemeenschap.
- 6. Doorbreek de sprakeloosheid**. Geef betekenis aan een voorval, zie God in andere mensen. Durf zelf ook eens tegengas te geven wanneer er weer negatief over de kerk wordt gesproken. Wees trots op de kerk en duik niet meteen weg op een feestje als het weer eens over die Katholieke Kerk gaat;
- 7. Gebruik de kerk ook voor evenementen, korendag, fietstochten**. Mensen hoppen tegenwoordig van evenement naar evenement en zorg dan dat de kerk één van de evenementen is of kan verzorgen. Doe meer met collectieve momenten zoals Palmpasen, Moederdag, maak meer kleutermomenten.
- 8. Jongeren binden zich niet meer aan een gemeenschap**, zeker niet voor langere tijd. Maak je daar ook niet teveel zorgen over, ook andere clubs hebben daar last van. Zet betrokken jongeren zoals misdienaars op een gegeven moment anders in. Bijvoorbeeld als collectant of bij de pastoraatgroep of in de locatieraad. Stel ouders meer verantwoordelijk voor het Vormsel en Eerste Communie. Kinderen laten ouders de kerk herontdekken.
- 9. Ouderen zijn de deur naar kinderen en kleinkinderen**. Juist jongeren willen een informele leider. Een leider zonder direct benoeming maar wel met duidelijke visies en gezag. Ook hier geldt de gedeelde verantwoordelijkheid. En als u nu denkt: "Ja, dan loopt het zeker in de soep", is er nog het laatste puntje:
- 10. Geloof in wat je doet. Kom in beweging!**

Dhr. Fijen had de **verschillende parochieblaadjes** van de Emmanuelparochie bekeken en beoordeeld. Dit doen wij dus al keurig met Hoonhorst, Dalfts en Vilsteren en Ommen. **We zijn goed op weg**. Hij gaf nog meer adviezen mee die uiteraard ook besproken gaan worden met de locatieraad. Maar veel daarvan is op de eerste plaats een duidelijke opdracht voor het bestuur van de Emmanuelparochie. **Het bestuur zal de locaties zo goed mogelijk moeten faciliteren, zodat niet in de verschillende parochies hetzelfde werk gedaan moet worden**. De belangrijkste boodschap van de morgen was: **Maak verbindingen, kijk over die parochie-heggetjes heen. Ga meer samenwerken met de andere locaties**, ook op het gebied van koren. Het is belangrijk samen kerk te zijn, versterk elkaar. **Buig je hoofd eens, als je niet buigt kan God niet bij je komen. Het was een zeer inspirerende lezing.**

Pastor Gerard Noordink bedankte hem heel hartelijk in zijn slotwoord