



Emmanuelparochie

Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:

Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte

Met bewondering en respect voor zijn gedrevenheid, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor anderen en in het bijzonder voor onze geloofsgemeenschap O.L. Vrouw van Fatima De Belte heeft betekend, nemen wij afscheid van onze geliefde voorzitter

JOOP KLEINHEERENBRINK

Wij wensen Karin, Emil, Sebastian en Elise, zijn ouders en naaste familieleden veel kracht en sterkte voor nu en de komende tijd.

Pastor Rutgers

Locatieraad O.L. Vrouw van Fatima

De Belte

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Coaching door Rob de Jong

Omdat het erg moeilijk is om nieuwe **bestuursleden en vrijwilligers te vinden** binnen de kerkelijke gemeenschap, heeft de locatieraad gebruik gemaakt van een (gratis) aanbod van de gemeente om **een professionele coach** in te schakelen. Dat is **Rob de Jong uit Deventer**. Deze adviseur geeft de locatieraad en de pastoraatsgroep **concrete tips** voor het werven van fondsen, vrijwilligers en bestuursleden. De aanpak daarbij is om eerst zo concreet mogelijk in kaart te brengen welke werkzaamheden nu door wie uitgevoerd worden, om **te ontdekken wat onze visie is**, waarna je heel gericht personen vraagt voor een specifieke, aantrekkelijke “klus” die op jaarbasis niet zo veel tijd kost. We hebben inmiddels 3 overleggen gehad.

Subsidie van € 3.000 toegekend voor project Samen voor elkaar

In verband met het **teruglopend kerkbezoek** en het stijgen van de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers, gaat de locatieraad, samen met de pastoraatsgroep en onze **vrijwilligerscoördinator Nolly Holterman**, bezig met het ontwikkelen van een visie op het toekomstig gebruik van de kerk. **Uitgangspunt is het behoud van de kerk**, waarbij de kerk voor en door de Lemelervelders gebruikt kan worden. Waar mogelijk willen we, waar de visie leidt **tot concrete ideeën en plannen**, die ook gaan invoeren. Ook zal het parochiebestuur hierbij worden betrokken. Bij het opstellen van die visie gaat **Eddy Oude Wesselink** ons helpen. Eddy is een deskundige van het KCWO (Katholiek Centrum Welzijnsbevordering Overijssel), die in Overijssel **veel ervaring** heeft met dit soort trajecten die kerkgemeenschappen meemaken. Voor zijn ondersteuning **is subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel**. Inmiddels is deze toegekend tot het maximale bedrag van € 3000. We zijn van plan u regelmatig op de hoogte te stellen van de voortgang van dit project. Bij vragen of opmerkingen hierover kun je terecht bij **Henk Heerink, telefoon 06- 18 60 00 50 of mail henk.heerink@gmail.com**.

Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Palmzondag

Zoals ieder jaar is er een **palmpaasviering** in onze kerk **speciaal voor kinderen en hun ouders**. Deze gezinsviering is op zondag 25 maart. De viering is voorbereid met enkele ouders en een leerkracht van school, **De kinderen komen om 9.00 uur met hun mooi versierde palmpaasstokken en vastendoosjes naar de kerk**. Ook is er een optocht in de kerk waarbij **Bertus de ezel** en de kinderen met hun palmpaasstok rond lopen. Voorganger is Pastor Gerard Noordink en **zangkoor Together verzorgt de muzikale ondersteuning**.



Ere wie ere toekomt

Zondag 1 april 1^e paasdag vieren we **tijdens een eucharistieviering het 40 jarig jubileum van Stef Luchtenberg**. Naast een fulltime baan bij de technische unie in Zwolle is **Stef organist/dirigent van het gemengd koor** bestaande uit 16 leden. Daarnaast is hij ook **koorlid van zanggroep Together**. De feestelijke viering begint om **11.00** uur met als voorganger **pastoor Hans Hermens** de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het gemengde koor.

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino

Reflection 25 jaar



Groot feest in de geloofsgemeenschap van Heino. **Het liturgisch tussenkoor 'Reflection'** viert dit kalenderjaar haar **25 jarig Jubileum**.

'Reflection' is begin jaren '80 opgericht als jongerenkoor. **In 1993 is de naam 'Reflection' aangenomen** aangezien de term jongerenkoor niet meer een juiste omschrijving

was gezien de leeftijd van de koorleden.

Heden ten dage bestaat het koor uit **37 zingende leden variërend in leeftijd van 37 tot 70 jaar** en staat het onder leiding van **dirigent Magdalena Jarczyk en pianist Kees Kuiper**.

Elke dinsdagavond is er repetitie in het parochiecentrum van Heino en **eens per maand** verzorgt het koor de muzikale omlijsting van een viering.

De **jubileumcommissie** is al druk bezig om het jubileumjaar feestelijk in te vullen met allerlei leuke activiteiten. Zo zal er **12 mei een speciale feestelijke viering** zijn, komt er in het najaar een **concert en gaan de koorleden een dag met elkaar op stap**. Wilt u op de hoogte blijven van de festiviteiten kijk dan op de website van het koor: **www.reflection-heino.eu**



Nieuws van het team:

-----vaSSStentijd-----

Op het moment dat ik dit schrijf, is Carnaval in aantocht. Een lang weekend feest vieren, of alleen de optocht meemaken, het is maar waar je van houdt.

Na de dolle dagen van Carnaval begint weer de serieuze Vastentijd. Serieuze tijd? Ja, van vroeger uit wel. Het was vooral een strenge tijd, met strikte regels omtrent eten en drinken. Geen vlees, geen koekjes, maar wel een vastentrommeltje waar alle zoetigheden in bewaard werden tot en met Paaszaterdag. Maar op een gegeven moment was het strenge vasten over. Velen zagen blijkbaar de zin er niet langer van in. Beter was het om iets uit onze portemonnee te geven voor de noden van de ander. De Vastenactie ontstond. Een goede zaak! Solidair zijn met de medemens in nood behoort zeker ook tot de christelijke vastenpraktijk.

Maar is er door dat verdwijnen van het vroegere vasten toch niet iets verloren gegaan? Beseffen wij nog wel het belang van soberheid? Van wie is eigenlijk de natuur, de lucht, het water, het land, ons voedsel? Dat alles hebben wij eigenlijk alleen maar in bruikleen.

Soberheid houdt dat besef in ons levend. Het laat ons zuiniger omspringen met alles wat we van God gekregen hebben. Wij zijn alles zo vanzelfsprekend gaan vinden. Onze koelkast en vriezer zijn goed gevuld, we zijn geneigd om vooral ruim in te kopen, want je zult maar eens iets niet in huis hebben.. En alles wat overblijft? Dat kan gewoon de vuilnisbak in. We scheiden ons afval toch netjes? Wij consumeren vaak te haastig, zonder erbij na te denken; en zonder dat er iets in ons opkomt van dankbaarheid. Zouden wij niet veel meer kunnen genieten van wat de aarde ons geeft wanneer we zo af en toe wat soberder zouden leven? Met minder tevreden zijn, zodat we op bijzondere dagen weer echt kunnen genieten van iets speciaals, zoals vroeger?

Voormalig Bisschop van Luyn van Rotterdam, zo las ik, vat ons christelijk leven samen door middel van drie woorden die alle drie met een "S" beginnen. Solidariteit met de naaste in nood. Soberheid in de eigen levensstijl. Spiritualiteit. Geestelijk leven dat erop gericht is God te vinden in het gebed. "Dit is een tijd van meer toelag op het bidden". Zo staat het in een van de Misgebeden van de Vastentijd. Op weg naar het Paasfeest roept de Vastentijd ons op om serieus werk te maken van deze trits, van deze drie woorden beginnend met een "S". Geen van deze drie kan gemist worden. Wellicht iets om over na te denken in de komende tijd?

Marga klein Overmeen, Pastoraal Werker.

Agenda

Uitnodiging concert St. Brigitta in Ommen

Op **zaterdag 10 maart** geven het **Gemengd Koor uit Ommen en Slagharen** samen met **Intermezzo** een concert in de St. Brigittakerk. De koren zullen worden ondersteund door de vaste begeleiders met daarnaast **Arjan Hagels** op het grote orgel.

Er is een gevarieerd programma samengesteld. Aanvang **20.00 uur**.

U bent van harte welkom.

Emmanuel wandeltocht in Lemelerveld

Vindt u het leuk om eens te wandelen in Lemelerveld?

Kom dan op **zondag 15 april om 13.30 uur** naar het

Parochiecentrum Posthoornweg 6 in Lemelerveld.

We starten dan samen met een kopje koffie en gaan van daaruit ongeveer **5 km wandelen**.



We hopen rond **16.00 uur weer terug** te zijn in het parochiecentrum waar we **samen nog iets drinken** voor we weer huiswaarts gaan.

Zwembad "Heidepark" wordt die dag ook geopend en het lijkt ons dan ook leuk om hier langs te wandelen. Kunt U wel wat lopen maar niet zo ver, geen probleem, **u kunt dan met de huifkar mee!** Dus kom alle n, het wordt vast gezellig!

