



# Emmanuelparochie

## *Nieuws van onze geloofsgemeenschappen:*

### ***Sint Brigitta te Ommen***

Op zaterdag 10 maart zongen drie koren uit onze Emmanuelparochie samen, het **gemengd koor uit Slagharen, het gemengd koor uit Ommen en Intermezzo**. De bezoekers werden getraakteerd op een gevarieerd programma. Ook kon er meegezongen worden met de samenzang. Na het concert is er nog gezellig nagekletst en geborreld in het parochiecentrum.



### ***Heilige Cyriacus te Hoonhorst en Dalfsen***

#### **Verslag Ontmoetingsdag 2018 in Lemelerveld**

Op deze ijskoude dag, echt geen flauwekul,  
 Vertrokken wij om 08:30 uur uit Dalfsen bij 10° onder nul.  
 Op naar de ontmoetingsdag bij Reimink in Lemelerveld.  
 Daar raakten wij 'n beetje ontsteld.  
 Wij waren wel vroeg maar waar was de ingang dit jaar?  
 Voorheen lag er altijd een rode loper klaar.  
 Vincent deed open, hoorde ons verhaal.  
 Hij schrok ervan, vergeten totaal.  
 Verder kwam iedereen over de rode loper binnen.  
 De Eucharistieviering kon mooi op tijd beginnen.  
 Door Silvo Broeks werden we welkom geheten, zoals altijd heel spontaan.  
 Pastoor Hermens heeft het dit keer heel anders gedaan.  
 Met oogkleppen op, keek hij de zaal in om te laten zien,  
 Dat veel mensen zo de wereld inkijken, om misschien  
 Zich niet door alle ellende van oorlog, vluchtelingen,

hongersnood, eenzaamheid en lijden te laten raken.  
Maar met een open vizier kunnen wij daar met ons allen,  
misschien toch iets goeds van maken.  
De pastoor en Marga Klein Overmeen gingen in de Eucharistie voor,  
De muzikale ondersteuning kwam van het Ommer-koor.



Daarna begint bij de koffie met cake het echte ontmoeten,  
van bekenden onder elkaar.  
Sommigen zien elkaar alleen op deze ontmoetingsdag,  
Dus maar één keer per jaar.  
Tijdens het borreluurtje werd het financiële deel geregeld,  
En de morgen werd met soep, broodjes en iets te drinken bezegeld.  
Op elke tafel 'n soepterrine en een opscheplepel, dat scheelt.  
En iedereen telt mee of de balletjes eerlijk worden verdeeld.  
Vóór en nà het eten 'n gebed zoals het hoort.  
Dan 'n uurtje vrij, kon ieder doen wat hem of haar bekoort.  
'n Middagdutje, 'n kaartje leggen of iets met dobbelstenen.  
Voor de hele flinken 'n frisse neus halen en koude tenen.  
Intussen had Dingerink uit Zwolle zijn muziekinstallatie geïnstalleerd.  
Op een groot scherm werd het beeld geprojecteerd.  
Vanuit de zaal mochten we nummers vragen,  
Over belangstelling had hij niet te klagen.  
Er werd van alles geroepen door elkaar.  
Zo had hij al snel een lijstje klaar.  
Allemaal herinneringen uit vervlogen tijd,  
Adamo, Heintje, Corry Konings, Willeke Alberti, Lenny Kuhr,  
In haar glorie tijd als mooie jonge meid.  
Er was 'n korte pauze voor koffie of thee,  
Voor het slotlied had Dingerink zelf 'n goed idee.  
Dat werd de Klokkenuiders van Andre van Duin als besluit.  
Zo werd met 'n kerkklok het Lof ingeluid.  
Het koor dat voor de begeleiding van het Lof zou aantreden,  
Moest het af laten weten door omstandigheden.  
Silvo stelde nu tijdens de theepauze voor,  
Dat alle zangers en zangeressen naar voren zouden komen als één groot koor.  
Miranda Temmink zorgde voor de muziek,  
Het klonk fantastisch al was het uniek.  
Zo werd ook deze ontmoetingsdag waar velen van hebben genoten,  
Met een Plechtig Lof afgesloten.  
Met een woord van dank aan alle medewerkers, vrijwilligers en ook de Nachtegalen.

Alleen de opdracht van Pastoor Hermens vorig jaar, hebben we niet kunnen halen. Die opdracht was: "Probeer ook eens wat jongere mensen te stimuleren". Sorry Meneer Pastoor, misschien volgend jaar. De tijd zal het leren.

Nellie Eijkelkamp

## **Onze Lieve Vrouw van Fatima de Belte**

### **Fatima-koor viert feest met jubilarissen**

De Belte/Schuinesloot – In Onze Lieve Vrouwe van Fatima Kerk op de Belte werden zaterdagavond vier jubilarissen van het kerkkoor gehuldigd. **Leny Wibiër-Biemans** spande de kroon. Zij zingt al **65 jaar bij het koor**. Leny werd 65 jaar geleden lid van het toenmalige meisjeskoor, dat later opging in het gemengd koor, waar zij als alt haar partij meezingt. **Wilma van Dijk-Tubben** zingt samen met haar man Bernard van Dijk al 40 jaar bij het gemengde koor op de Belte, Wilma als sopraan en Bernard als tenor. **Maria Schaap-van Oostrum** werd gehuldigd omdat zij al 25 jaar trouw lid van het koor is. Voor haar komst bij het koor op De Belte zong ze bij het jongerenkoor in Eemnes. Alle vier de jubilarissen kregen een oorkonde en Insigne van de Nederlandse Sint Gregorius vereniging Bisdom Utrecht. Ook werd de jubilarissen bloemen aangeboden. **De Insignes werden uitgereikt door Pastor Johan Rutgers**. Na de dienst werd de jubilarissen door velen de handen geschud, vergezeld van de wens dat ze nog lang bij het Fatima koor mogen zingen.

### **Moederdag met een Mariaal randje – Nieuw Mariabeeld voor onze kapel**

Beste medeparochianen,

Al vanaf het moment dat ik eind juni 2016 hier op De Belte ben komen wonen, hoor ik verschillende parochianen en andere bezoekers van onze kerk, met een zekere regelmaat zeggen, dat ze het toch wel vreemd en tevens jammer vinden, dat we in onze Onze Lieve Vrouwe van Fatimakerk, **géén OLV van Fatimabeeld**, in onze Mariakapel hebben staan.

Sommigen van u zal het wellicht nooit zijn opgevallen, maar het beeld dat in onze Mariakapel staat, is een beeld van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes. En hoewel het uiteraard een prachtig beeld is, is het jammer dat nou **net de enige OLV van Fatimakerk van ons hele aartsbisdom Utrecht, géén OLV van Fatimabeeld** heeft staan in de Mariakapel.

Máár, daar komt op **zondag 13 mei a.s. vanaf 15.00 uur verandering** in. Want onlangs hebben we als geloofsgemeenschap hier op De Belte/Schuinesloot van een medeparochiaan elders uit onze Emmanuelparochie, een prachtig **OLV van Fatimabeeld** cadeau gekregen.

Het is op zondag **13 mei exact 101 jaar** geleden dat Maria voor het eerst in Fatima is verschenen aan drie jonge herderskinderen en tevens **een jaar nadat we onze eigen geheel vernieuwde Mariakapel hebben ingezegend**.

Daarom lijkt het ons als locatieraad, hét perfecte moment om tijdens **een feestelijk Marialof** al zingend en biddend het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouwe van Fatima in te zegenen en feestelijk over te brengen naar onze – vorig jaar compleet vernieuwde – Mariakapel.

Graag nodig ik u allen, mede namens de locatieraad van OLV van Fatima op De Belte, van harte uit, om op **zondag 13 mei a.s. om 15.00 uur naar onze kerk van OLV van Fatima** te komen voor een feestelijk Lof ter ere van Maria. Om zo samen de verschijningen in Fatima 101 jaar na dato te gedenken en de plechtige inzegening en plaatsing van het Mariabeeld bij te wonen.

**Aansluitend aan het Marialof wordt u allen namens de locatieraad van harte uitgenodigd in onze parochiezaal, De Zandbelt, om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.**

Namens de locatieraad van OLV van Fatima op De Belte en met een vriendelijke groet en Gods zegen u toewensend,

Pastor Johan Rutgers, priester  
Emmanuelparochie



## Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

### Prachtige palmpaasviering

Zondagmorgen 25 maart was het een mooi schouwspel **voor de ingang van de H. Hartkerk**. Zo'n **50 kinderen** stonden er met hun palmpaasstok in de hand, te wachten tot ze in **processie de kerk in** konden trekken. **Zelfs de koning op een echte ezel** was er klaar voor want hij zou voorop gaan in de stoet. Petrus kwam hen halen.

**Onder luid gezang** en met **glunderende gezichtjes** trok iedereen naar voren. Er werd zelfs een extra rondje door de kerk gemaakt. Na de uitleg van Palmpasen was er een prachtig verhaal van **ds. Kees Benard** over twee kinderen die met een winkelwagentje van de Coöp glas naar de glasbak moesten brengen.

Ook dat was haast een optocht geworden en als klap op de vuurpijl gingen ze tenslotte met hun **karretje bij de huizen in het dorp langs om levensmiddelen op te halen** voor de mensen die wel een extra steuntje in de rug konden gebruiken.

Het verhaal sloot naadloos aan op de collecte die werd gehouden en waarvan de opbrengst naar **het Sociaal Steunpunt van de Kerken** ging. **Hiervan konden paaspakketten** voor de **minima** in ons dorp gemaakt worden.

Na afloop van de viering ging men **in optocht naar het Anker** waar door het koor Voices voor de bewoners nog enkele liederen werden gezongen.

Al met al een zeer geslaagde Palmpasen.



## Emmanuel wandeltocht in Lemelerveld

Op **zondag 15 april om 13;30 uur** gaan we wandelen.

We starten dan samen met een kopje koffie in het parochiecentrum en gaan vandaar uit ongeveer

**5 km wandelen**. We hopen rond 16;00 uur weer terug te zijn in het

parochiecentrum waar we samen

nog iets drinken voor we weer

huiswaarts gaan. Zwembad

“Heidepark” wordt die dag ook geopend en het lijkt ons dan ook leuk

om hier langs te wandelen. Kunt U wel wat lopen maar niet zo ver,

geen probleem, u kunt dan met **de huifkar mee!** Dus kom allen, het

wordt vast gezellig!



De pastoraatsgroep.

## *Heilige Nicolaas te Lierderholthuis*

### **Stef Luchtenberg al 40 jaar organist/dirigent kerkkoor**

Zondag 1 april 1<sup>e</sup> paasdag vierden wij tijdens een feestelijke eucharistieviering het 40 jarig jubileum van **Stef Luchtenberg**. Als 7-jarige jongen kreeg Stef les op het accordeon en nam zelfs deel aan **Europese kampioenschappen**. Herman Hemels zag de talenten van Stef en besloot hem de kunst van het orgelspelen bij te brengen. Hierna speelde Stef enkele jaren als **organist in Zwolle**. Toen de organist van het herenkoor, Jan Mulder, stopte werd Stef organist. Door zijn passie en grote gedrevenheid voor muziek volgde hij een dirigentencursus. **Stef gaf zelf ook jaren orgelles in Lierderholthuis**. Achtentwintig jaar geleden kwamen er dames bij het herenkoor en ging het koor verder **als gemengd koor welke nu bestaat uit 17 leden**. Naast zijn fulltime baan bij de Technische Unie komt hij trouw enkele keren per week **vanuit Zwolle naar Lierderholthuis** als organist/dirigent bij het gemengd koor en als koorlid van zangkoor Together. Tijdens de repetities is **Stef een kritische luisteraar** die met gemak een toontje lager speelt als de leden niet bij de hoge tonen komen. Het koor heeft een enorme positieve invloed op de kerkgangers. Als blijk van waardering hiervoor heeft de Locatieraad een onderscheiding aangevraagd. Na de communie-uitreiking **spelde pastoor Hans Hermens Stef de Gregoriusspeld op en overhandigde de oorkonde**. Echtgenoot Caroline kreeg een bos bloemen. Zij werd bedankt voor de vele jaren dat zij Stef heeft gesteund in zijn grote passie. Na de viering was in het **Café de Olde Wattering** de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.



### ***Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino***

Zaterdag 10 maart 2018 werd er in het Heinose parochiecentrum (achter de katholieke kerk), van 10 tot 16 uur een **meditatiedag** gehouden. Het programma werd verzorgd door **Jotika Hermen en ds. Hans van Solkema**, geïnspireerd **vanuit de Boeddha en Jezus**. In de aankondiging stond dat zij het een voorrecht vinden dit te mogen doen. Dat was op die dag duidelijk waarneembaar. **Het thema van de dag was: “Als je niet naar je ziel luistert, ga je dood”**.

Na een korte inleiding en wat ontspanningsoefeningen konden we luisteren naar het gelijknamige lied van Lenny Kuhr. In groepjes van 5/6 personen werd gedeeld wat het lied met ons persoonlijk deed. **Mooi te ervaren dat er bij eenieder iets anders werd aangeraakt**.

Ik was er voor de eerste keer bij. Ik had lang getwijfeld of ik er naar toe zou gaan. Ik had wel vaker meditatie-oefeningen gedaan, maar **nooit een hele dag**. Daarnaast trok het me wel om even een dag **uit de gehaastheid van alledag te stappen**. En het thema sloot daar, voor mij, helemaal op aan. Na mijn aanmelding kreeg ik een geruststellende mail dat meditatie-ervaring niet vereist is en dat er goed wordt uitgelegd. Dat klopte. **Er werd niet alleen goed uitgelegd, maar misschien wel**

**belangrijker: het voelde voor mij al snel vertrouwd en veilig in de groep.** Er waren ruim **20 mensen aanwezig: vanuit Heino, maar ook van (ver) daarbuiten.**

Ik heb enorm genoten van deze dag en geniet nog steeds na. Ik werd op verschillende momenten **in mijn ziel geraakt**, het was **inspirerend en voedend**. En dat was waardevol. Niet alleen voor mij was dit een vruchtbare dag, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit, dat dat voor de meeste aanwezigen gold. Langs deze weg, nogmaals, hartelijk dank aan natuurlijk Jotika en Hans, maar ook aan de andere aanwezigen die daar een fijne bijdrage aan hebben geleverd.

**Op zaterdag 13 oktober 2018 wordt er op dezelfde locatie opnieuw een meditatiedag georganiseerd.** Mocht je daar meer informatie over willen hebben dan kun je een mail sturen naar de heer **Wim Coumou (w.coumou@concepts.nl)**. En wie weet tot ziens.

Groet, Sylvia

## **Nieuw Sion**

Op **vrijdag 9 maart, NL Doet dag**, zijn we met **20 personen van de tuingroep Heino** naar **Nieuw Sion** geweest. Dit naar aanleiding van een lezing en dia's in het najaar in Lierderholthuis. Hierin vertelde **Peter Dullaert** over het Nieuwe Sion na vertrek van de monniken naar Schiermonnikoog. Hij vertelde over **het achterstallig onderhoud** en hoe verder met Nieuw Sion. Dit bracht ons op het idee om met onze tuingroep **hen een dag te komen helpen**.

We werden welkom geheten door Bob Max, die de leiding nam en ons vertelde wat voor werkzaamheden ze voor ons bedacht hadden. Eerder die week had een loonwerker grote takken geknipt van **een 150 meter lange berceau**. Een berceau is een hoge dichtgegroeide heg waarin de monniken hun dagelijkse meditatie hielden. Het hout hiervan moest met mankracht opgeruimd worden. Tevens was er een versnipperaar aanwezig om het snoeihout te versnipperen. Met een grote groep mannen en het nodige hulpmateriaal, met een tussenpauze voor de koffie was de klus tegen twaalfen al bijna gereed. **Om twaalf uur werden we geroepen met klokkengelui om samen met de andere vrijwilligers van die dag een viering mee te maken.**

Tijdens de viering werd, zoals bij de monniken de gewoonte was, **zeven minuten absolute stilte** in acht genomen. Na in stilte de kerk te hebben verlaten, werd ons een **broodmaaltijd met soep** aangeboden, die door onze eigen koffiedames geheel was verzorgd. Er stond zelfs nog fruit op tafel als toetje. Ook tijdens de maaltijd werd gevraagd, zoals eerder het gebruik was, **tien minuten stilte** in acht te nemen. Na de middag had een ieder de gelegenheid om rond te wandelen en alles om het klooster rustig te bekijken. Daarna werd ons **een rondgang met een gids door de gebouwen** aangeboden wat iedereen zeer kon waarderen.

Na een kop koffie, een wederzijds dankwoord met een kleine gift voor de rondleiding, hebben we de dag met een zeer voldaan gevoel afgesloten, heel waardevol. **Tevens een dag samen in verbroedering voor de tuingroep van onze kerk.**





### **Nieuws van het bestuur:**

#### **Een nieuw bestuurslid gebouwen voor de Emmanuelparochie**

Per 1 januari jl. hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van **de heer Dick Kohrman**. **Meer dan acht jaar** heeft hij als bestuurslid van de Emmanuelparochie met grote inzet, zorg gedragen **voor het onderhoud van al onze gebouwen**. We zijn hem daar heel dankbaar voor. Gelukkig hebben wij een opvolger kunnen vinden in de persoon van **de heer Bert Lenferink uit Lierderholthuis**. Hij heeft vanaf 1 januari 2018 de functie van de heer Kohrman overgenomen. **Inmiddels heeft onze Kardinaal Eijk de heer Lenferink benoemd tot nieuw bestuurslid** van onze Emmanuelparochie. Wij wensen de heer Lenferink daarbij alle goeds en wijsheid toe. Hieronder zal de heer Lenferink zich voorstellen.

Met hartelijke groet,  
Pastoor H. Hermens

-----

Ik ben **Bert Lenferink, 65 jaar, gehuwd**, drie kinderen en geboren en getogen in **Lierderholthuis**. Ik heb mijn **schilders-onderhoudsbedrijf** met de hoofdvestiging in Heino en filialen in Raalte, Hattem en Heerde in 2017 aan onze kinderen overgedragen en ben mij langzaam aan het terugtrekken uit het bedrijf. Mijn voorganger in deze functie, Dick Kohrman, heeft daarvan handig gebruik gemaakt en mij benaderd hem op te volgen **m.b.t. gebouwenbeheer van de elf locaties die gezamenlijk de Emmanuelparochie vormen**. Alle locaties heb ik in de loop van 2017 samen met Dick Kohrman bezocht om een goed beeld te krijgen van de gebouwen, maar ik ben mij ervan bewust dat het **geen gemakkelijke klus** wordt de zeer ervaren Dick Kohrman op te volgen. Ik ga er alles aan doen om mij deze taak z.s.m. eigen te maken **en met een aantal personen die verantwoordelijk zijn voor de diverse locaties heb ik al kennis gemaakt of zal dat z.s.m. doen**. Ik hoop op uw vertrouwen in deze en mochten er vragen zijn laat het mij gerust weten. Ik ben per mail bereikbaar op 2 mailadressen:  
[blenferink@schilderwerkenlenferink.nl](mailto:blenferink@schilderwerkenlenferink.nl) of [lenferinkbert95@gmail.com](mailto:lenferinkbert95@gmail.com)

Met vriendelijke groet,  
Bert Lenferink

### **Nieuws van het team:**

#### **De beproeving van Syrië**

De beelden van de verwoesting van Syrië, de slachtoffers onder de bevolking en de stroom van vluchtelingen brengen menigeen tot verschrikking en vertwijfeling. Voor velen is het inmiddels zo klaar als een klontje: God bestaat niet en als Hij wel bestaat, dan heeft Hij zich van deze wereld teruggetrokken. We staan er alleen voor.

Met de gedachte dat we moeten leven *alsof God niet bestaat* kunnen we leven. Dit radicaliseert onze eigen verantwoordelijkheid: wanneer mensen het leven van medemensen tot een hel maken, kunnen we de schuld niet langer afschuiven op een hogere macht 'die het al in al bestiert'. We zijn volwassen geworden. Het gevaar is dan dat we onverschillig worden: *het gaat zoals het gaat en vraag niet waarom*. Maar de vraag naar het *waarom* staat wel in het centrum van het christelijk geloof: de schreeuw van Jezus aan het kruis '*Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?*' is als een echo door de eeuwen heen in een geschiedenis van moord en doodslag. De uitroep van Jezus is wel bijzonder, maar staat bepaald niet alleen.

Onze werkelijke pijn zit in de ervaring van godverlatenheid. En deze ervaring is uitdrukking van het verlaten worden door mensen. Onze pijn is een *morele* pijn. We kunnen leven met natuurrampen, met ziekte en met dood, maar we vertwijfelen als we beseffen wat mensen elkaar aandoen. De ervaring van godverlatenheid gaat samen met de ervaring dat anderen zich afkeren, het contact verbreken, onverschillig blijken. We kunnen leven zonder God, maar we kunnen niet leven zonder medemensen. Dan raakt ons bestaan verlamd.

Er zijn mensen die in onmenselijke situaties hun geloof in God verloren hebben. Er zijn ook mensen die hun geloof in God behouden of zelfs gevonden hebben. Er zijn mensen die door Hem gevonden werden, omdat er medemensen naar hen omzagen. Want ieder teken van menselijke

betrokkenheid heeft het vermogen om *geloof* op te richten en teken te worden van de hoop op liefde, medeleven en medelijden.

Wie zich neerlegt bij - of zich zelfs afkeert van - slachtoffers van onmenselijkheid doet niet anders dan wat de daders ook doen en maakt daarmee hun werk af. Dit geldt in het algemeen en in onze tijd met name voor het lot van de Syrische bevolking en haar vervolgers. Wie geen deel uitmaakt van het begin van een oplossing, maakt deel uit van het probleem. Meer smaken zijn er niet: je kruisigt mede of je wordt mede gekruisigd.

Waar het licht schijnt, daar wijkt de duisternis. Want de duisternis kan het licht niet aan. En het licht in Syrië begint bij allen die het lot van de slachtoffers tot hun eigen zaak maken.

*Joop Butti*

### **Agenda**

**Zondagavond 13 mei** is er weer een filmavond in de katholieke kerk van Hardenberg  
**I, Daniel Blake**

is de film die dan vertoond zal worden.

De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen. Terwijl hij zich een weg probeert te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem, ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Met de steun die ze aan elkaar hebben proberen ze hun waardigheid terug te krijgen. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand in deze prachtfilm die niemand onberoerd zal laten.

Iedereen van harte welkom, de aanvang is 19.00 uur

---

### **Binnenkort**

grote

### **Foto Tentoonstelling**

in de

### **R. K. Kerk In Heino.**

### **Religie Nu**

66 foto's van 66 religieuze voorgang(st)ers

19 mei tot en met 10 juni

